

# Wie hier mag zijn, vergeet het niet

- lied voor het Avondmaal -

*Tekst: Jan Mul, melodie: Roel Sikkema*



1. Wie hier mag zijn, ver - geet het niet:



palm - tak - ken voor een ko - nings - groet,



ver - raad wordt in een kus ont - moet,



een rech - ter die zijn dood ge - biedt,

2. wie hier gedenkt, vergeet het niet:  
een kroon strekt niet altijd tot eer,  
en wie men kruisigt, telt niet meer,  
een naadloos kleed verscheur je niet,

3. wie hier gelooft, vergeet het niet:  
hier sterft Die heel het leven heelt,  
zijn Geest in Vaders hand beveelt,  
een tempelwonder dat geschiedt,

4. wie hier belijdt, vergeet het niet:  
bij breekbaar brood en rode wijn,  
waar zondaars stil gezeten zijn:  
uit donk're nacht klinkt morgenlied.