

# Het water is het teken

*Tekst: Jan Mul; melodie: anoniem, Zweeds (1693)*



1. God heeft zijn Woord ge-spro-ken, nog vóór ons klein be- staan



neemt Hij in Chris- tus Je- zus ons als zijn kind'-ren aan,



wij mo-gen vast ver-trou-wen op al wat Hij be- looft,



Hij drukt van zijn be- lof - ten het ze-gel op ons hoofd.

2. Wat vuil is moet gewassen, dat is toch heel gewoon,  
met heerlijk helder water wordt alles fris en schoon.  
Het water is het teken van Christus' kostbaar bloed  
dat zelfs het vuil van zonden voorgoed verdwijnen doet.

3. De Geest wil ons steeds leren te leven uit het Woord,  
Hij brengt al wat wij bidden bij God die naar ons hoort,  
de Heil'ge Geest wil wonen in 't hart van groot en klein,  
wij zijn gedoopt en zullen daarom nooit eenzaam zijn.