

Toen Jozef droomde in de nacht

Tekst: Jan Mul; muziek: Roel Sikkema,



1. Toen Jo - zef droom - de in de nacht,
kwam er een en - gel on - ver - wacht,
waar Jo - zef niet be - grij - pen kon,
sprak hij van 't werk dat God be - gon.

2. Maria is je niet ontrouw,
Jozef, neem haar gerust tot vrouw,
geloof mijn woord, Zoon Davids, want
wat in haar leeft, is uit Gods hand.

3. Het wonder dat wordt voorbereid,
is naar Gods Woord van eeuwigheid,
Jezus, de Redder in de nood,
verlost van zonde en van dood.

4. Jozef is dankbaar opgestaan
en heeft het naar 't woord van God gedaan,
hij die haar eerst verlaten wou,
nam blij Maria tot zijn vrouw.

5. Toen in de stal van Bethlehem,
heeft God zijn lippen aangeraakt
en diep ontroerd noemde hij Hem:
Jezus, dat is: Die zalig maakt.

KERSTFEEST