

De wind draagt door de velden

Tekst en melodie: Jan Mul



1. De wind draagt door de vel-den de roep van de he-raut:



het Lam heeft o-ver-won-nen, zijn tem-pel op-ge-bouwd.

2. Vanuit de nacht geboren,
de glorie van het licht,
de wereld zal het horen,
geen graf blijft eeuwig dicht.

3. Zie 't licht van Gods genade,
de dag breekt stralend aan,
de Koning treedt naar buiten,
de Heer is opgestaan.

4. Die als uit stof herrezen,
zijn sporen achter laat,
als eersteling geprezen
van wat te wachten staat.

5. De wind draagt door de velden,
de roep van de heraut:
het Lam heeft overwonnen,
zijn tempel opgebouwd.