

Een herder in de nacht

Tekst: Jan Mul; muziek: Roel Sikkema



1. Je zult maar her - der we - zen,
een her - der in de nacht
en plot - se - ling staat bij je
een en - gel on - ver - wacht.

2. Hij gaat iets moois vertellen,
die engel in het licht,
hij is van God gekomen
met een heel mooi bericht.

3. Er is een Kind geboren,
geboren in een stal.
Dat al wat God beloofd heeft,
heerlijk vervullen zal.

4. Het Kind ligt in een voerbak,
een voerbak voor het vee
en deelt in schaam'le doeken,
in onze armoe mee.

5. Dan gaat de hemel open,
de nacht licht als de dag,
een wonder boven wonder,
mooier dan je ooit zag.

6. Hoor, eng'lenkoren
zingen;
ere aan God de Heer,
vrede daalt in zijn woning
op heel de aarde neer.

7. Nu is het stil geworden,
je gaat en zoekt en vindt,
de Heiland in de kribbe,

8. Je zult maar herder wezen,
volkomen onverwacht,
Gods Zoon mogen begroeten,
jij herder in de nacht.

KERSTFEEST



KERSTFEEST