

Ps. 108 Mijn hart is in U Heer gerust

arr. Ger Olsder

1: Mijn hart is in U, Heer, gerust. Uw lof te zingen
is mijn lust. Maak harp en luit de Heere
groot. Mijn lied be-groet het morgen-rood.
Ik breng mijn lof, o Heer, U toe onder de
volken en ik doe in ieder land mijn psalm weer-
klinken, daar 'k hemel hoog Uw trouw zien blinken.

2: Ja, hoger dan het hemels blauw - is, Heer, Uw goedheid en Uw trouw. - Verhef U, dat Uw aangezicht, de hemel met Zijn glans verlicht. Op aarde blink' Uw heerlijkheid. Gort Uw geliefden tot de strijd. Ten zege zij Uw hand geheven, hoor mij, o Heer, wil antwoord geven.