

Een lied in de nacht

tekst: N.C. Otgaar
muziek: Ger Olsder 2009

2 3 4 5 6 7 8 9

U hebt mij een lied le- ren zin- gen een lied in de don-ke-re nacht. U,
Ik moet van mijn Hei-land ge- zing- tu- gen, ge- tui- gen van Hem die mij zocht Hij
Ja een- maal dan zing ik het- lof- lied, het lof- lied voor Je- zus mijn Heer.

10 11 12 13 14 15 16 17

Heer, hebt mij le- ren ge- tui- gen, van godd'-lij- ke lief- de en kracht. Het
heeft mij van- zon- den ge- rei- gen, van gen, van godd'-lij- ke lief- de en kracht.
met een on- tel- ba- re scha- re, buig ik aan Zijn voe- ten mij neer. Het
Is Hij

18 19 20 21 22 23 24 25

lied werd in stil- te ge- bo- ren, ge- bo- ren uit lij- den en smart. 'k Mag
het in de we- reld ook- duis- ter, ik zie toch de glans van Zijn licht, Zijn
heeft als een leeuw o- won- nen, de Leeuw, die als lam werd ge- slacht. Hem

26 27 28 29 30 31 32 33

spre- ken van Je- zus mijn Hei- toe- land. In Hem vond ik rust voor mijn hart.-----
licht dat mij wijst naar de komst, Daar houd ik mijn oog op ge- richt-----
wordt als de Heer al- ler- ren voor eeu- wig dan hul- de ge- bracht-----